

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΤΕΥΧΟΣ 14 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2001 - ΤΙΜΗ 3.000 ΔΡΧ.

ο. 3 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ Από τη χρησιμοθηρική βελτίωση στην όντολογική νοσηματοδότηση του βίου ο. 5
ΧΑΡΗ ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ Disjecta Membra ο. 17 ΘΕΜΗ ΛΙΒΕΡΙΑΔΗ Τρία ποιήματα ο. 21 ΔΗΜΗΤΡΗ
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ Έγκλημα ο. 23 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΜΑΝΤΖΑΡΙΑΗ Βιοηθική – Η ήθικη τής παγκο-
σμιοποιήσεως ο. 35 ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΛΑΧΙΩΤΗ Η βιοηθική κρίση ο. 44 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΜΑΝΤΟΥ Βιολο-
γία και δίκαιο ο. 52 ΑΝΤΩΝΗ ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ Βιοηθική: Πυξίδα διαχείρισης τής γενετικής τεχνολο-
γίας ο. 63 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΗΖΙΟΥΛΑ Το πρόσωπο και οι γενετικές παρεμβάσεις
ο. 73 ΤΑΣΟΥ ΚΟΥΡΑΚΗ Η σχέση τής νέας γενετικής με την αρχαία τραγωδία ο. 85 ΔΗΜΗΤΡΗ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Ο κλωνισμός και οι δυστυχίες του ο. 89 ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΠΕΤΡΟΥ Γενετική μηχανική
και κοινωνία ο. 115 ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ Χρήση επιτευγμάτων τής βιολογίας και κοινωνικές αξίες
ο. 123 JOHN BRECK Το ερώτημα τής «αρχής τής ζωής» και η τεκνογονία ο. 145 ΕΦΗ ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-
ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ Το δίκαιο ως εργαλείο κοινωνικού ελέγχου τής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ο.
155 ΑΝΕΣΤΗ ΚΕΣΣΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Προσεγγίζοντας τις μεταμοσχεύσεις ο. 162 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΥ
Άνθρωπος και περιβάλλον: φιλοσοφική και ήθικη διάσταση ο. 171 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΥΤΑΡΗ Οι εξε-
λιξεις στη βιοτεχνολογία και οι προοπτικές τών εφαρμογών της ο. 186 ΑΝΔΡΕΑ ΝΤΟΥΛΗ Βιοτε-
χνολογία – Καιρός για ψυχραιμότερες σκέψεις και εμπειριστωμένο προβληματισμό ο. 192
ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ ΠΑΙΟΝΙΔΗ Η ήθικη εθιμία του επιστήμονα για τή χρήση του έργου του ο. 205
ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ Η εθιμία και τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπο ο. 231 ΜΙΛΠΑΛΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ Η Συλλογή Κωστάκη στὸ Κρατικὸ Μουσεῖο Σύγχρονης Τέχνης τής Θεσσαλονίκης

ο. 234 ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΨΑΡΕΥΑ τής Νατάσας Κεσμέτη ο. 246 ΔΙΔΥΜΑ ΑΔΕΡΦΙΑ τοῦ Κώστα Καφαντάρη
ο. 253 Η ΜΕΘΗ ΤΟΥ ΝΟΕ τοῦ Στέφανου Ροζάνη ο. 259 ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ^{ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΦ}
ΤΟΥ ΑΛΑΜ τοῦ R. Guénon ο. 263 ΣΥΝ-ΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ο. 271 Η
ΜΥΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ τοῦ Παναγιώτη Δόικου ο. 279 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΡΟΚΕΜΟΝ τής Ζέτας Κολιπέτρη ο. 281 ΑΝΑΛΟΓΙΟ τοῦ Νίκου Γ. Δημητράτου
ο. 294 ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΥΛΑΙΑ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Τὸ παρὸν τεῦχος κοσμείται ἀπὸ ἔργα ζωγραφικῆς, σχέδια, χαρακτηριστικά, ἀγάλματα καὶ κατασκευές τής
Ρώσικης Πρωτοπορίας [1900-1925] ἀπὸ τή συλλογή Κωστάκη (Κρατικὸ Μουσεῖο Σύγχρονης
Τέχνης Θεσσαλονίκης) καὶ ἄλλων μουσείων καὶ συλλογῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Ἡ Ἰνδίκτος εὐχαριστεῖ τὸ Κρατικὸ Μουσεῖο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης
καὶ τὸ Ἰδρυμα Ἰωάννου Φ. Κωστόπουλου γιὰ τή βοήθειά τους.

ΙΝΔΙΚΤΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΕΛΙΤΖΑΝΙΔΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ,
ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ, ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΙΝΔΙΚΤΟΣ Α.Ε.Ε.Β.Ε. – ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΕΡΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΔΗΣ,
ΜΑΡΙΝΑ ΒΑΤΑΒΑΛΗ – ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ: ΛΥΧΝΙΑ ΥΙΟΙ Θ. ΒΓΟΝΤΖΑ
Ο.Ε – ΣΥΝΔΡΟΜΗ 4 ΤΕΥΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: 12.000 ΔΡΧ. – ΦΟΙΤΗΤΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ: 10.000 ΔΡΧ.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 50 ΔΟΛΛΑΡΙΑ Η.Π.Α. – ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ, ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ:
ΙΝΔΙΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ 64, 114 73 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 82.51.889, 88.38.007, FAX: 82.15.389 e-mail: indiktos@indiktos.gr

ISSN: 1106-9279

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Ἀγαπητέ κ. Διευθυντά, ἡ μετρημένη διακήρυξη ἀρχῶν τοῦ περιοδικοῦ (τεῦχος 12-13, «Γιὰ τὴ γλώσσα», σσ. 3-5), μὲ ἐνθάρρυνε νὰ ἐκφράσω τὶς παρακάτω σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὰ σχετικὰ κείμενα τοῦ ἀφιερώματος στὴ γλώσσα. Ἄν ὁ στόχος τῶν συγγραφέων ἦταν νὰ προσκαλέσουν τὸν ἀναγνώστη σὲ ἕναν ἀνοικτὸ διάλογο, νομίζω ὅτι τὸ πέτυχαν. Ὅσα ἀκολουθοῦν, ἀποτελοῦν μιὰ αὐθόρμητη ἀνταπόκριση στὴν παραπάνω πρόσκληση.

Παρὰ τὶς ἐπιμέρους διαφορὲς τοὺς ὡς πρὸς τὸ θέμα, τὸ ὕφος καὶ τὴ στόχευση, ἀποτελοῦν τὰ κείμενα τοῦ ἀφιερώματος μιὰ ἐνότητα. Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νὰ τὰ στεγάζω κάτω ἀπὸ τὸν τίτλο «Ἡ περιπέτεια τοῦ Λόγου». Ἡ πλήρης νοήματος γλώσσα ὡς «λόγος» συνδέεται ἄρρηκτα μὲ τὸν ἔλληγο ἄνθρωπο καὶ τὴν Ἱστορία του. Ἡ ἴδια ἡ Ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου ὡς ἀφήγηση καὶ ἐρμηνεία, ὡς λόγος δηλαδή, ὑποδηλώνει καὶ τὸ περιπετειῶδες ταξίδι τοῦ λόγου μέσα στὸ χρόνο. Ἡ συγκινησιακὰ φορτισμένη λέξη «περιπέτεια» (μεταβολή, ἐναλλαγή, μετάπτωση) ὑπαινίσσεται ἄλλωστε καὶ τὸ στοιχεῖο τῆς τραγικότητας ποὺ χαρακτηρίζει τὴν Ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου, ἀκόμη καὶ μετὰ τὸ θάνατο τῆς τραγωδίας. Βέβαια κίνδυνος νὰ ἐκφυλιστεῖ ἡ «περιπέτεια» τοῦ λόγου στὸ ἀντίθετο τῆς σωφροσύνης, τὴν «προπέτεια» (ὄρμη, βία, θρασύτητα), εἶναι πάντοτε ὀρατός. Θὰ ἐπικειρῶ ὁμως αὐτὴ τὴ σχοινοβασία.

Ἡ πρώτη μορφή λόγου εἶναι ὁ μῦθος. Ὁ μῦθος εἶναι καὶ αὐτὸς λόγος, ὀμιλία, διήγηση. Ἔχει τὴ δική του λογικὴ καὶ ἐκφράζει ἐκεῖνον τὸν τρόπο θεώρησης καὶ ἐξιστόρησης ὅπου ὁ κόσμος τοῦ ἀνθρώπου, ὁ κόσμος τῆς φύσης καὶ ὁ κόσμος τῶν θεῶν ἀποτελοῦν μιὰ ἐνότητα καὶ εἶναι ἀδύνατος ὁ διαχωρισμὸς τοὺς. Ὁ ἔμμετρος λόγος κυριαρχεῖ σ' αὐτὴ τὴ φάση. Τὰ ἔπη τοῦ Ὀμήρου καὶ ἡ *Θεογονία* τοῦ Ἡσιόδου (ζεῖ γύρω στὰ 700 π.Χ.) ἀποτελοῦν τὴ μαρτυρία τῆς μυθικῆς σκέψης καὶ τοῦ μυθικοῦ λόγου. Ὁ Ἡσιόδος «μυθολογεῖ» (διηγεῖται): «Ἔτσι λοιπὸν πρὶν ἀπ' ὅλα γεννήθηκε τὸ Χάος, καὶ ἔπειτα ἡ εὐρύτερη ἡ Γαῖα, τῶν πάντων στέρεη ἔδρα παντοτινὴ, καὶ τὰ καταχνιασμένα Τάρταρα σὲ μιὰ κόχη τῶν ἀπλωτῶν τῆς γῆς ἐγκάτων, καὶ ὁ Ἔρως, ὁ ὠραιότερος ἀπ' τοὺς ἀθανάτους θεοὺς, αὐτὸς ποὺ λύνει τοῦ κορμιοῦ τὰ μέλη καὶ σὲ θεῶν καὶ ἀνθρώπων τὰ στήθια δαμάζει τὸ νοῦ καὶ τὴ συνετὴ ὀρμήνια...» (Ἡσιόδος, *Θεογονία*, 116).

Ἡ Ἰωνία ἀποτελεῖ τὸ δεύτερο μεγάλο σταθμὸ στὸ περιπετειῶδες ταξίδι τοῦ λόγου ἐντὸς τῆς Ἱστορίας. Οἱ Προσωκρατικοὶ φιλόσοφοι, παρὰ τὶς μεταξύ τους διαφορὲς, στέκονται ἐκστατικοὶ ἀπέναντι στὸν κόσμον (*θαυμάζειν*) καὶ ἀφηγοῦνται τὴν Ἱστορία του (κοσμολογία). Ὁ λόγος τῶν Προσωκρατικῶν, δύσκολος στὴν κατανόησή του ἴσως ὄχι μόνο λόγῳ τῆς

ἀποσπασματικότητάς του ἀλλὰ καὶ λόγῳ τῆς ἀπόστασης πού μᾶς χωρίζει ἀπὸ αὐτόν, συνιστᾷ τὴ μετὰβαση ἀπὸ τὸ μυθικὸ λόγῳ τῆς ἡσιόδειας ἀγροτικῆς κοινότητος στὸν πολιτικὸ λόγῳ τῶν σοφιστῶν καὶ τοῦ Σωκράτη (ἀνθρωποκεντρικὸς λόγος). Ὁ λόγος τῶν Προσωκρατικῶν, ἔμμετρος καὶ πεζός, ἐλλειπτικὸς καὶ ἀποσπασματικὸς, σηματοδοτώντας τὴν ἀνάδυση τοῦ ὑποκειμένου καὶ τὴν ἀπομάκρυνσή του ἀπὸ τὴ φύση, θέτει ἐρωτήματα γιὰ τὴν πρώτη ἀρχὴ τοῦ κόσμου καὶ ἐρμηνεύει-ὀρίζει τὸν κόσμον. Ὁ Ἐφέσιος Ἡράκλειτος (540-475), ὁ σκοτεινὸς φιλόσοφος (γιὰ τοὺς μεταγενέστερους), ξεπέρασε τὰ ὅρια τοῦ ὕλιστικῶν μονισμοῦ καί, διατηρώντας τὴν ἰδέα μᾶς βασικῆς οὐσίας, ἀνακάλυψε τὴ βαθύτερη ἐνότητα τῶν πραγμάτων (Λόγος). «Ἐχοντας ἀκούσει ὄχι ἐμένα, ἀλλὰ τὸ Λόγον, εἶναι φρόνιμο νὰ παραδεχτεῖτε ὅτι τὰ πάντα εἶναι ἓνα», οὐκ ἐμοῦ ἀλλὰ τοῦ λόγου ἀκούσαντας ὁμολογεῖν σοφὸν ἐν πάντα εἶναι (Ἐπίσπ. 50, Ἰππόλυτος, Ἐλεγχος IX, 9,1), διακηρύσσει ὁ Ἡράκλειτος. «Λόγον» ἀποκαλεῖ ὁ Ἡράκλειτος τὴν ἐνοποιητικὴ ἀρχή, τὴ συμμετρικὴ διάταξη τῶν πραγμάτων. Ἡ χρῆση τῆς λέξης λόγος ἀπὸ τὸν Ἡράκλειτο σχετίζεται πιθανότατα μὲ τὸ γενικὸ νόημα ὄρων ὅπως «μέτρο», «ὑπολογισμός», «ἀναλογία». Γιὰ τὸν Ἡράκλειτο ὁ Λόγος εἶναι κοινός (ξυνοὺς λόγος), ἀλλὰ οἱ πῶς πολλοὶ ἄνθρωποι συμπεριφέρονται σὰν νὰ διέθετε ὁ καθένας καὶ μιὰ ἰδιωτικὴ μέθοδο νὰ κατανοεῖ τὰ πράγματα, διὸ δεῖ ἐπεσθαι τῷ <ξυνῶ> τοῦ λόγου δ' ἐόντος ξυνοῦ ζῶουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν ἔχοντες φρόνησιν (Ἐπίσπ. 2, Σέξτος, Πρὸς μαθηματικὸς VII, 133).

Ὁ τρίτος σταθμὸς στὸ ἔγχρονον ταξίδι τοῦ λόγου εἶναι τὸ Ἄστυ. Ἄς ἔχουμε ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς τὴν τοπο-λογία τοῦ κατεξοχὴν ἄστεως τῆς κλασικῆς Ἑλλάδας, τῆς Ἀθήνας τοῦ 5ου αἰῶνα π.Χ. Ἡ Ἀγορά, ἡ Πνύκα, ἡ Ἀκρόπολη, τὸ θέατρο τοῦ Διονύσου συγκροτοῦν «τόπους» οἱ ὁποῖοι ἀναπτύσσουν λόγον καὶ στοὺς ὁποῖους δοκιμάζεται ὁ λόγος σὲ ὅλες τὸς μορφές: πολιτικὸς καὶ δικανικὸς, φιλοσοφικὸς καὶ θεολογικὸς, γραπτὸς καὶ προφορικὸς, πεζὸς καὶ ποιητικὸς. Ὁ «ἀγῶνας» λόγων, μὲ τὴ μορφή τῆς σύγκρουσης ἐπιχειρημάτων καὶ ἀντεπιχειρημάτων μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπικράτηση διὰ τῆς πειθοῦς, δὲν ὀδηγεῖ στὴν ἀποσύνθεση τῆς πόλης. Ἡ πόλη, δηλαδὴ ἡ συγκροτημένη διὰ τοῦ λόγου πολιτικὴ κοινωνία (Ἀριστοτέλη, Πολιτικά 1252b 27-1253a 24), διατηρεῖ τὴν ἐνότητα ἀκόμη καὶ ὅταν ἐντὸς τῆς συγκρούονται ἀντίπαλοι λόγοι. Ἐγγυητὲς τῆς ἐνότητας τῆς πόλης εἶναι οἱ θεοὶ τῆς. Αὐτοὶ εἶναι παρόντες ἐκεῖ ὅπου οἱ Ἀθηναῖοι πολῖτες διαβουλεύονται, φιλονικοῦν, διασκεδάζουν, δικάζουν ὁ ἓνας τὸν ἄλλον, στοχάζονται μεγάλῳφωνα, βρίσκονται σὲ ἀμνηχανία. Ἄλλωστε ἡ Ἀκρόπολη μὲ τὰ ἱερὰ καθιδρύματα τῶν θεῶν δεσπάζει πάνῳ ἀπὸ τὰ κεφάλια τῶν Ἀθηναίων, θυμίζοντάς τους πῶς οἱ θεοὶ τους βρίσκονται ψηλότερα ἀπὸ αὐτοὺς καὶ τοὺς ἐποπτεύουν. Ὁ ἄνθρωπινος λόγος δοκιμάζεται μέσα στὴν πόλη, ἐλέγχει καὶ ἐλέγχεται. Ὁ Περικλῆς ἐξουσίαζε τοὺς πολῖτες μὲ τὴ συγκατάθεσή τους χάρη στὴ δύναμη τῶν λόγων του (κατεῖχε τὸ πλῆθος ἐλευθέρως..., Θουκυδίδη Ἱστορία 2, 65). Μὲ τὸ λόγον του ἄλλοτε τοὺς ἐνθάρρυνε καὶ ἄλλοτε τοὺς

ἀποθάρρυνε (...ὁπότε γοῦν αἴσθοιτό τι αὐτοὺς παρὰ καιρὸν ὕβρει θαρσοῦντας, λέγων κατέπλησεν ἐπὶ τὸ φοβεῖσθαι, καὶ δεδιότας αὐτὸν ἀλόγως ἀντικαθίστη πάλιν ἐπὶ τὸ θαρσεῖν..., Θουκυδίδη Ἱστορία 2, 65). Ὁ ἀνθρώπινος λόγος ὁμῶς δείχνει καὶ τὰ ὄρια τοῦ ἐνώπιου τοῦ ἄρρητου λόγου τῶν θεῶν. Στὸν *Οἰδίποδα Τύραννο* τοῦ Σοφοκλῆ, ὁ Οἰδίποδας, ἀρκέτυπο τῆς σοφίας τοῦ ἀνθρώπινου λόγου, κάρη στὴ δύναμη τοῦ μυαλοῦ του (*γνώμη κυρήσας*, στχ. 398), λύνει τὸ λεκτικὸ γρίφο τῆς Σφίγγας (ὅς τὰ κλεινὰ αἰνίγματα ἤδει..., στχ. 1525), ἀνακαλύπτει κάρη στὸν εὐρετικὸ τοῦ λόγου ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ φονιάς τοῦ Λαίου, γιὰ νὰ κατανοήσει στὸ τέλος, τυφλὸς καὶ αὐτοεξόριστος (*τῷ πάθει μάθος...*, Αἰσχύλου, *Ἀγαμέμνων*, στχ. 177), τὰ ὄρια τοῦ ἀνθρώπινου λόγου ἐνώπιον τοῦ ἀνεξικνιάστου ἄρρητου Λόγου τῶν θεῶν.

Ὁ λόγος σὲ ὅλες του τὶς μορφές παρακολουθεῖ τὶς πολιτικές, κοινωνικές καὶ πολιτισμικές μεταβολές πού συντελοῦνται ἀπὸ τὸ τέλος τῆς κλασικῆς ἐποχῆς μέχρι τὸ τέλος τῆς ὕστερης ἀρχαιότητος (3ος αἰώνας μ.Χ.). Στὸ τέλος τῆς ὕστερης ἀρχαιότητος καὶ κατὰ τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴν ὕστερη παγανιστικὴ ἀρχαιότητα στὴν πρωτοχριστιανικὴ ἐποχὴ ὁ λόγος δοκιμάζεται ἐκ νέου. Γιὰ νὰ συντομεύσουμε τὸ ταξίδι μας ἄς παρακάμψουμε τὸν Νεοπλατωνισμό, ἔχοντας κατὰ νοῦ πὼς αὐτὸς στὴν οὐσία εἶναι «Πλατωνισμὸς χωρὶς Σωκράτη», καὶ ἄς συγκρατήσουμε μόνο τὴν κεντρικὴ θέση πού κατέχουν στὴ διδασκαλία τοῦ Πλωτίνου (204-270) ἡ ταύτιση τοῦ «Ἀγαθοῦ» μὲ τὸ «Ἐν», ἡ μυστικὴ ἐνόησις μὲ τὸ «Ἐν» (*μέθεξις*) καὶ ἡ ἀδυναμία τῆς γλώσσας νὰ

ἐκφράσει τὸ μυστικὸ βίωμα. Στὸ *Κατὰ Ἰωάννη* Εὐαγγέλιο ὁ χριστιανικὸς λόγος περιγράφει τὸν Λόγο-Χριστό: *Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν* (*Κατὰ Ἰωάννην*, 1, 1-5). *Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας* (*Κατὰ Ἰωάννην*, 1, 14). Ἡ ψυχρὴ ὑποδοχὴ πού βρῆκε ὁ ἀπόστολος Παῦλος κηρύττοντας στὸν Ἄρειο Πάγο ἐνώπιον τῶν Ἀθηναίων φιλοσόφων (...ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπον· ἀκουσόμεθά σου πάλιν περὶ τούτου..., *Πράξεις*, 17, 31) ἀποκαλύπτει ἀκόμη μιὰ φορὰ τὴν ἀμικανία τοῦ ἀνθρώπινου (φιλοσοφικοῦ) λόγου μπροστὰ στὸ μυστήριον τοῦ Λόγου. Τὴ σύγκρουση τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου (ἀνθρώπινη λογικὴ) μὲ τὸν ἐξ ἀποκαλύψεως λόγο ἀποδίδει μὲ ἐκπληκτικὴ ἀμεσότητα ὁ ἴδιος ὁ ἀπόστολος Παῦλος: *ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσιν καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον Ἕλλησιν δὲ μωρίαν, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν, Χριστὸν θεοῦ δύναμιν καὶ θεοῦ σοφίαν· ὅτι τὸ μωρὸν τοῦ θεοῦ σοφώτερον τῶν ἀνθρώπων ἐστίν, καὶ τὸ ἀσθενὲς τοῦ θεοῦ ἰσχυρότερον τῶν ἀνθρώπων* (*Πρὸς Κορινθίους Α'* 1, 22-25). Τὸ πιάνιο ἔργο τῆς συμφιλίωσης τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου

μέ τον έξ ἀποκαλύψεως λόγο ανέλαβαν νὰ πραγματοποιήσουν οἱ Ἑλληνας Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Μάρτυρας-Ἀπολογητὴς Ἰουστίνος (2ος αἰώνας) ἀποκαθιστᾷ τὴν ἐνόπτια μεταξύ τοῦ φιλοσοφικοῦ λόγου καὶ τοῦ έξ ἀποκαλύψεως λόγου ἀναγνωρίζοντας βέβαια καὶ τὰ μεταξύ τους ὅρια: *Χριστιανὸς εὐρεθῆναι καὶ εὐχόμενος καὶ παμμάκως ἀγωνιζόμενος ὁμολογῶ, οὐκ ὅτι ἀλλότριά ἐστι τὰ Πλάτωνος διδάγματα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ' ὅτι οὐκ ἔστι πάντῃ ὅμοια, ὥσπερ οὐδὲ τὰ τῶν ἄλλων, Στωικῶν τε καὶ ποιητῶν καὶ συγγραφέων. ἕκαστος γάρ τις ἀπὸ μέρους τοῦ σπερματικοῦ θεοῦ λόγου τὸ συγγενὲς ὁρῶν καλῶς ἐφθέγγετο· οἱ δὲ τὰναντία ἑαυτοῖς ἐν κυριωτέροις εἰρηκότες οὐκ ἐπιστήμην τὴν ἄποπτον καὶ γνῶσιν τὴν ἀνέλεγκτον φαίνονται ἐσχηκέναι. Ὅσα οὖν παρὰ πᾶσι καλῶς εἴρηται, ἡμῶν τῶν Χριστιανῶν ἐστι· τὸν γὰρ ἀπὸ ἀγεννήτου καὶ ἀρρήτου θεοῦ λόγον μετὰ τὸν θεὸν προσκυνοῦμεν καὶ ἀγαπῶμεν, ἐπειδὴ καὶ δι' ἡμᾶς ἄνθρωπος γέγονεν, ὅπως καὶ τῶν παθῶν τῶν ἡμετέρων συμμετόχος γενόμενος καὶ ἴσιν ποιήσεται* (Apoloγία Secunda, 13, 4).

Ἡ δοκιμασία τοῦ λόγου συνεχίζεται στὴ Δύση καὶ κατὰ τὸ χριστιανικὸ Μεσαίωνα. Πρὶν ἀκόμη ἀπὸ τὴ Μεταρρύθμιση καὶ προτοῦ καταρρεύσει ἡ ἐνόπτια τοῦ δυτικοῦ χριστιανικοῦ κόσμου σημειώνονται ρήγματα μέσα στοὺς κόλπους τοῦ σχολαστικισμοῦ (σύγκρουση μεταξύ νομιναλιστῶν καὶ ρεαλιστῶν-οὐσιολογιστῶν γιὰ τὴς καθολικὲς ἔννοιες, *universalia*). Ἡ Ἀναγέννηση, ὁ Οὐμανισμός, ἡ Μεταρρύθμιση ὁδηγοῦν στὴν κατάρρευση τοῦ ἐνιαίου θρησκευτικοῦ κοσμοειδώ-

λου (*Weltanschauung*) τοῦ δυτικοῦ Μεσαίωνα. Οἱ Νέοι Χρόνοι, ἄς θέσουμε ὡς ὄριά τους σχηματικὰ καὶ συμβολικὰ τὴ γέννηση τοῦ Καρτέσιου (1596) καὶ τὸ θάνατο τοῦ Χέγκελ (1831), σφραγίζονται ἀπὸ τὸ λόγο (φιλοσοφικό, ἐπιστημονικό, λογοτεχνικό, θεολογικό) τῆς ἀστικῆς τάξης. Ὁ ὀρθὸς λόγος (*Ratio*) ἐρμηνεύει τὸν κόσμο μὲ ἀπώτερο στόχο πάλι τὴν ἀποκατάσταση τῆς ἐνόπιτάς του. Ὁ έξ ἀποκαλύψεως λόγος ἐκκοσμικεῖται. Ὁ Ντεϊσμός, ἡ θρησκεία τοῦ Διαφωτισμοῦ, ἀναγκάζεται γιὰ καθαρὰ πρακτικούς λόγους νὰ ἀποδεχτεῖ τὴν ὑπαρξη τοῦ θεοῦ ὡς ἐγγυητὴ τῆς τάξεως. Ὅμως ὁ θεὸς τῶν ντεϊστῶν δὲν εἶναι ὁ προσωπικὸς θεὸς τῆς Βίβλου, ἀλλὰ ἕνας «ῥολλογοποιὸς» ὁ ὁποῖος ἔφτιαξε τὸν κόσμο, τὸν κούρντισε καὶ τὸν ἄφησε νὰ δουλεύει χωρὶς ὁ ἴδιος νὰ ἐπεμβαίνει. Τὸ ἐπόμενο βῆμα ἦταν νὰ καταλάβει ἡ Ἱστορία τὴ θέση ποὺ κατεῖχε παλαιότερα ὁ προσωπικὸς θεός. Ἡ «παγκόσμια ἱστορία εἶναι τὸ παγκόσμιο δικαστήριον» (*Die Weltgeschichte ist das Weltgericht*), ὁμολογεῖ ὁ Χέγκελ.

Τὰ ἔθνη ὡς συλλογικὰ ὑποκείμενα ἀποτελοῦν τὴς ἐκδηλώσεις τοῦ κεγκελιανοῦ Παγκόσμιου Πνεύματος (*Weltgeist*), δηλαδὴ τοῦ κεγκελιανοῦ Λόγου, ἐντὸς τῆς ἔλλογης Ἱστορίας. Ἡ ἀστικὴ σκέψη βρίσκει στὸ λόγο τοῦ Χέγκελ τὸν μέγαλο τῆς θεωρητικῆς.

Ὁ ἐθνικὸς λόγος κάνει τὴν ἐμφάνισί του μετὰ τὴ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση πρῶτα στὴ Δυτικὴ Εὐρώπη (τέλη 18ου αἰώνα). Ἡ ἐθνικὴ ἰδεολογία ὡς ἐκκοσμικευμένη θρησκεία δίνει τὴ δική της ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα ποὺ ἀπασχολεῖ τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ

τότε πού άρχισε νά βιώνει τήν έμπειρία τής άποσπασματικῆς του ύπαρξης ώς ύποκειμένου μέσα στήν Ίστορία. Τό έρώτημα ούσιαστικά παραμένει τό ίδιο μέσα στό χρόνο: Πώς εἶναι δυνατό νά άποκατασταθεῖ ἡ ένότητα-όλότητα (Totalität) μέσα σέ μιὰ κατακερματισμένη (πολιτικά, θρησκευτικά, ιδεολογικά) κοινωνία ατόμων; Ἐπί τὸ Διαφωτισμό (θεωρία τοῦ ρουσσωικοῦ Κοινωνικοῦ Συμβολαίου) καί τὸ Ρομαντισμό (Χέρντερ, Φίχτε, Γερμανοὶ ρομαντικοί) ἀρδεύεται ὁ ἔθνικὸς λόγος καί στίς δύο σχηματικά διατυπωμένες ἐκδοχές του, Nation (ἔθνος ὡς πολιτικὴ κοινότητα) καί Volk-Kulturation/Sprachnation (ἔθνος ὡς γλωσσικὴ-πολιτισμικὴ κοινότητα).

Ἡ πρωτοκαθεδρία τοῦ αστικοῦ πολιτισμοῦ δὲν εἶχε μεγάλη διάρκεια, ἂν τὴ μετρήσουμε μὲ τὰ μέτρα τῆς παγκόσμιας ἱστορίας. Τὰ ρήγματα στό αστικὸ οἰκοδόμημα τῆς σκέψης καί τοῦ λόγου ἔγιναν ὀρατὰ ἤδη ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου ἀρχῆς τοῦ 20οῦ αἰῶνα (Νίτσε, Φρόιντ), γιὰ νά ἀκολουθήσει στὰ τέλη τοῦ 20οῦ αἰῶνα ἡ καθολικὴ ἀμφισβήτησή του. Τὸ λόγο τῆς φιλελεύθερης αστικῆς δημοκρατίας τοῦ 19ου αἰῶνα διαδέχτηκε ὁ λόγος τῆς μαζικῆς δημοκρατίας καί τῆς μαζικῆς κουλτούρας. Μεγάλοι στοχαστῆς τῆς γλώσσας (Βιτγκενστάιν, 1889-1951, Χάιντεγγερ, 1889-1976) καί ἀποδομιστῆς (Ντερνιτά, 1930-) κλονίζουν τὶς βεβαιότητες τῆς αστικῆς φιλοσοφίας γιὰ τὴ γλώσσα. Ὁ Παναγιώτης Κονδύλης ἀναλύοντας τὴ μετάβαση ἀπὸ τὴ μοντέρνα στὴ μεταμοντέρνα ἐποχὴ καί ἀπὸ τὸ φιλελευθερισμὸ στὴ μαζικὴ δημοκρατία μιλάει γιὰ τὴν παρακμὴ τοῦ αστικοῦ πολι-

τισμοῦ. Τέλος ἐποχῆς λοιπόν! Τέλος καί τοῦ λόγου;

Περιγράφοντας κάποιους σταθμοὺς στό περιπετειῶδες ταξίδι τοῦ λόγου μέσα στό χρόνο θέλησα νά δείξω ὅτι ὁ λόγος σὲ ὅλες του τὶς ἐκφάνσεις ἐκφράζει τὴν ἀγωνιώδη προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά ὑπερβεῖ τὴν ἀποσπασματικὴ του ὑπαρξὴ καί νά βιώσει τὴν ένότητα ὡς ἀδιάσπαστο μέλος ἑνὸς ἐννοηματομένου ὄλου. Ἡ ἀγωνιώδης αὐτὴ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου σπυρίζεται στήν ἐλπίδα του ὅτι ὑπάρχει νόημα στό λόγο, ὅτι ὑπάρχει ἕνας σύνδεσμος μεταξὺ λέξης καί κόσμου, μεταξὺ νοήματος καί εἶναι. «Ἡ γλώσσα εἶναι ὁ οἶκος τοῦ εἶναι. Ὁ ἀνθρώπος ζεῖ κάτω ἀπὸ τὴ στέγη τῆς. Οἱ στοχαστῆς καί οἱ ποιητῆς εἶναι οἱ φύλακες αὐτῆς τῆς στέγης...» γράφει ὁ «Προσωκρατικὸς» Χάιντεγγερ στήν *Ἐπιστολή του γιὰ τὸν «Ἀνθρωπισμό»* (1947).

Τὰ ἐρωτήματα ὅμως στέκουν ἀμείλικτα στήν αὐγὴ τοῦ 21ου αἰῶνα: Ἐχει σήμερα ὁ λόγος νόημα; Ζοῦμε τὸ τέλος τοῦ λόγου; Τὴν ἀπάντηση τὴ δίνει ὁ Παναγιώτης Κονδύλης ἀναφερόμενος στήν προσφιλῆ σήμερα «προφητεία» γιὰ τὸ τέλος τοῦ ἀνθρώπου: «...ὁ λόγος περὶ τοῦ τέλους τοῦ ἀνθρώπου δὲν μπορεῖ νά σημαίνει οὔτε τὴ φυσικὴ οὔτε τὴν ἱστορικὴ ἐξάλειψη τοῦ ἀνθρώπου, παρὰ μόνο τὴν παρακμὴ ἐκείνου τοῦ πολιτισμοῦ καί ἐκείνης τῆς κοσμοθεωρίας πού ἔθεταν στήν πρώτη σειρά τῶν προτεραιοτήτων τους ἀνθρωπολογικὲς σκέψεις ἢ ἀνθρωπιστικὲς μέριμνες». Μιὰ πραγματικὰ ἥρωικὴ ἀπάντηση ἀπὸ ἕναν γενναῖο στοχαστή. Νομίζω πὼς αὐτὴ μπορεῖ νά συμπληρωθεῖ καί ἀπὸ μιὰ ἐξίσου τολμηρὴ ἐρώτηση. Ὁ

γνωστός θεωρητικός της λογοτεχνίας Τζωρτζ Στάινερ αφηγείται: «Ένα από τα πιο άνησυχητικά αλλά προικισμένα πρόσωπα της αποδόμησης, και το πιο αιγιματικό απ' όλα, ο Πώλ ΝτεΜάν, έδινε έτοιμοθάνατος (πέθανε από φοβερό καρκίνο) το τελευταίο του σεμινάριο στο Γέηλ, στο σπίτι του - του το επέτρεπαν, φυσικά... Ένας φοιτητής, τον όποιο και γνώρισα, προσπαθεί να είναι πιο απο-

δομιστής από τον δεξιοτεχνικό αποδομισμό του λαμπερού μηδενιστή. Κι ο Πώλ δέν αντέχει άλλο και ούρλιάζει (το κατέγραψαν): "Πάψτε! Πάψτε! Δέν τὸ ξέρετε πὸς μόνο ένα ἐρώτημα ἔχει σημασία: ὑπάρχει θεὸς ἢ δέν ὑπάρχει;».

Εὐχαριστῶ γιὰ τὴ φιλοξενία

Δημήτρης Βλάχος

Ξάνθη, 28/03/2001

ΠΕΡΙ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΝ

Ἄξιότιμοι κύριοι, σὰς στέλνω μία κριτική θεώρηση τῆς ἀποκάλυψης τοῦ ἀνθρώπινου γονιδιώματος ὡς συνεργασία στὸ ἀφιέρωμα τῆς *Ἰνδίκτου* γιὰ τὴ Βιοτεχνολογία καὶ τὴ Βιοηθική.

Στὶς 26 Ἰουνίου τοῦ 2000 παρουσιάσθηκε ἡ ἀποκρυπτογράφηση τοῦ ἀνθρώπινου γενετικοῦ ὕλικου, ἀπὸ δύο ὁμάδες ἐρευνητῶν (τοῦ δημόσιου καὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέα), μὲ ταυτόχρονες ἀνακοινώσεις τους στὴν Οὐάσιγκτον καὶ τὸ Λονδίνο. Στὶς 12 Φεβρουαρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους ἡ ἀποκωδικοποίηση τοῦ γονιδιώματος περιγράφηκε καὶ ποσοτικά, ὡστόσο παραμένουν ἀκέραια τὰ ἐρωτήματα ποὺ ἀφοροῦν στὴ βιοχημικὴ λειτουργία τῶν μερῶν του.

Ἡ ἀποκάλυψη τοῦ Γενετικοῦ Χάρτη σηματοδοτεῖ, ὅπως καὶ τὰ ἄλλα σημαντικὰ ἐπιτεύγματα στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου, μιὰ ἐποχὴ ἐλευθερωμένης δυναμικῆς. Ὅταν συνθέτεις μιὰ γενικῆς ἰσχύος ἀπάντηση σ' ἓνα σύνολο ἐρωτημάτων ποὺ ἔχουν ἀναδείξει οἱ προηγούμενες γενιές καὶ στὴν πράξη κατακτᾶς τὴ

βαθύτερη ἐπάρκεια ἑνὸς μέρους τοῦ κόσμου ποὺ σὲ συνιστᾶ ἢ σὲ περιβάλλει, τότε ἀποσεῖεις τὴν ἄγνοια καί, μὲ κλίμακα τῆς δημιουργίας σου, ἐκτιμᾶς ὄχι μόνο τὸν ἑαυτό σου μὰ, συγχρόνως, ἓνα πλήρες εὐμορφίας, πλήρες δομῶν σύμπαν. Νὰ λοιπὸν ποὺ ἡ ἀποκάλυψη τῶν γενετικῶν *δεσμεύσεων* συμβάλλει σὲ μιὰ προοδευτικὴ *ἀπελευθέρωση*.

Μὲ τὴν ἀνάπτυξη τῆς ἐρευνητικῆς τεχνολογίας προσδοκοῦμε -ἔστω καὶ μακροπρόθεσμα- τὴν καταπολέμηση ἀσθενειῶν ποὺ μέχρι σήμερα ἐκλαμβάναμε ὡς ἀνίατες. Ἀπὸ μιὰ ἄλλη πλευρὰ ἰδωμένο, τὸ θέμα προκαλεῖ συζητήσεις ἐξαιτίας πιθανῶν -ἢ *ἀπίθανων*- γενετικῶν διακρίσεων (ἀποκλεισμοὶ ἀπὸ ἐργασία, ἀσφάλιση, ἰατροφαρμακευτικὴ περίθαλψη) καὶ πειραμάτων εὐγονικῆς (ὑπερφυλὴ) - φανταζόμαστε (μὲ τὰ δεδομένα τῆς ἐποχῆς μας) τὴν πολιτικὴ ἐξουσία, τὴ λειτουργία τῆς δημοκρατίας, τὴν τέχνη καὶ τὴ θρησκεία σ' ἓναν θαυμαστὸ νέο κόσμο, ὅπου πλάστες καὶ πλάσματα θὰ συνυπάρχουν; Ἴδου, ἡ συνειδητοποίηση πὸς θὰ μπορούμε